

Afgelopen zaterdag, 17 september, speelde de meisjes en jongens van JO11 tegen ASV Arkel. Na een wat omslachtige heenreis, kwamen we net wat te laat op het veld aan. De tegenstander was al warm en ook de scheidsrechter vond het de hoogste tijd om te beginnen met de wedstrijd, dus helaas geen tijd voor ons om de spieren warm te maken.

Maar zoals we het team kennen, was dat geen probleem en dat heeft Arkel geweten! Binnen 5 minuten was iedereen warm. De spelers van het harde lopen en de ouders van het juichen, binnen 5 minuten scoorde Myrthe 2 keer!!! Snoeihard, vloog de bal de keeper van Arkel om de oren!

Ons derde goal kwam door goed teamwerk, waardoor Jayden een goede schietkans kreeg en deed wat hij moest doen als spits; scoren! Weer luid gejuich aan onze kant. 0-3!

De sfeer zat er goed in! Maar na rust werden de dames en heren wat moe en keerde het geluk zich tegen ons. Ineens stond het 2-3 en steeg de spanning, dit moeten we natuurlijk wel winnen... En dat gebeurde, door fantastisch teamwerk! De verdediging stond zijn mannetje. Flinke trappen van Sanne, Stijn, Daan en Bastiaan en natuurlijk onze topkeeper Tyro zorgden ervoor dat Femke, Lonneke en Myrthe een goede brug konden vormen naar Jayden die 2-4 scoorden.

Daarna volgende de laatste hele spannende minuten...

Stress in het veld en langs de kant want het werd 3-4! Gelukkig werden de krachten gebundeld en stond het geluk aan onze zijde en bleef 3-4 de eindstand. Wat een verdiende winst en een mooie eindstand, dit vraagt om meer!!